

DANSKE ØLENTUSIASTER

[LOKALAFDELING AALBORG](#)
[LOKALINFO](#)
[NYHEDER](#)
[ARRANGEMENTER](#)
[TILBAGEBLIK](#)
[NYHEDSMAIL NOVEMBER 2020](#)

Westmalle & Antwerpen

Lørdag den 8. september (100 km)

Kl. 08:00 Morgenmad

Kl. 09:00 Afgang fra Vandrehjemmet

Kl. 10:00 Besøg på Bierhandel Willems, Leopoldstr.26, Grobbendonk. De har 900 forskellige øl.

Kl. 11:00 Cafe Trappisten – ved Westmalle.
Antwerpseteenweg 487. 2 ølsmagsprøver med trappistost.

Kl. 12:00 Ankomst til Antwerpen. Byen er kendt for: Europas næststørste havn, diamantcentrum (ved strøggaden Meir), en af verdens flotteste banegårde, Grote Markt ved rådhuset, spændende museer (Rockoxhuis med de flamske barokmalere).

Af værtshuse kan anbefales:

- Kulminator, Vleninckveld 32. Rigtig stort udvalg af øl på hane, gamle øl, sjældne øl
- Het Elfde Geboed, Torfbrug 10
- De Pelgrem, Boomgaardstr. 8
- Den Engel, Grote Markt 3
- Huisbrouwerij T' Pakhuis, Vlamse Kaai 76.

Kl. 18:30 Afgang fra Antwerpen

Kl. 19:00 Ankomst Vandrehjemmet - Aftensmad

Stemningsbilleder





Det planlagte besøg i endnu en drankenhandel blev aflyst, grundet bekymring for om der overhovedet kunne blive plads til kufferterne hjemad.

I stedet kørte vi til Café Trappisten lige overfor Westwalle klostret. Vi sad udenfor i det gode vejr og det var lige så hyggeligt som det ser ud til. Her smagte både vi Westmalle dubbel og tripel og lidt trappistost. Skønt.

Nogle tog bagefter på en hurtig fotosafari over til klostret i nærheden, hvor der åbenbart er udvidelsesplaner... Andre valgte at købe lidt souvenirs med sig hjem. Men tiden var knap, så der måtte prioriteres...

Alt i alt et skønt stop!





Derefter tog vi til Antwerpen og parkerede sammen med en masse andre busser nede ved havnen. Der var en såkaldt bussluse som vor chauffør havde lidt svært at ramme - det lød IKKE GODT. Men der skete hvis ikke skade på noget hverken bussen eller øllet i bagagerummet...

Vi havde cirka seks timer - eller det der svarer til en kvart dag i Antwerpen. Og det er måske lige i underkanten... Men der var ikke andet at gøre end at kaste sig ud i det. Kortet blev fundet frem og kursen sat mod gode øloplevelser.

Et godt sted at starte er naturligvis at kaste sig over den første den bedste beværtning og bestille en bolleke til hele selskabet, så det gjorde vi... "Vi" var Sune, Lasse, Tom og Gert. Jeg ville gerne have videregivet andres oplevelser - men trods ind til flere opfordringer er der hverken kommet tekst eller billeder...

Derefter gik vi ind til Grote Markt ved rådhuset og så et hel bryllupsfølge gå ind på Café Den Engel. Der var trængsel derinde - men der kunne alligevel godt blive et bord og nogle øl til os...

Sulten begyndte at trænge sig på. Så vi fandt et sted hvor vi kunne få vlaemse Carbonade og en dejlig Duvel Tripel Hop til.

Tilsyneladende er kortspillet bridge i høj kurs i Antwerpen. Der sad et helt selskab på restauranten og



spillede. De var vel 20 eller 30 personer. Det skulle senere vise sig at de alle mulige u hensigstmæssige steder i byen - de der bridge-spillere!



Antwerpen er en kæmpeby med godt en halv million indbyggere og der er et gevaldigt mylder af mennesker, hvorend du kigger hen...

Tom tog kortet og teten og førte os sikkert til Oud Arsenal, hvor det efter ti minutter lykkedes os at få et bord til 4. Tom fandt Carsten Berthelsens ØLREJSEN, som han købte.

Efter at have nydt en Troubadour og et toilet-besøg satte vi kursen mod verdens nok mest berømte værtshus Kulminator.

På Kulminator var der stopfyldt af bridgespillere som bestilte urtethe, kaffe og limonade. Det var TOTALT UMULIGT at gennemføre en bestilling hos værtsparret som var mere end uinteressede i sådan en flok danske ølturister. Det var dårlig service i verdensklasse - og nok en af denne turs største skuffelser...

En anelse slukørede, og en kende fornærmede, valgte vi at forlade stedet. Der er sgu ikke meget ved at befinde sig på verdens mest berømte værtshus, når man ikke kan få noget at drikke!

Vi gik i stedet tilbage mod havnen og fandt et sted, hvor det var til at bestille en bolleke. De Koninck frisk fra fad er altså en lækker delikatesse...

Inden længe afgik bussen mod Mechelen, hvor vi blev sat af uden for Het Anker for at indtage aftensmad.



Et herligt gensyn med Het Anker. Vi fik en god omgang Vlaemse Carbonade og noget af stedets skønne Carolus-øl. Dejligt.

Dernæst en lille tur ind forbi det flotte kirketårn i Mechelen. Et kort stop på torvet Grote Markt, hvor vi sad udenfor i den lune sommeraften og smagte noget lækkert hindbær-øl og kirsebær-øl...

Så gik vi hjem til vandrehjemmet for at pakke, så vi var klar til at komme tidligt op og pakke bussen, indtage morgenmad og sætte kursen hjemad efter nogle gode dage i Mechelen og omegn...



